

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied, Zijn Wil zij gezegend.



TOT VROOM AANDEKEN VAN
DE HEER

Gustaaf, Oscar, Arthur MANSSENS

weduwnaar van Mevrouw
Alice MANSSENS,

geboren te St.-Blasius-Boekel op 9 juni
1900 en godvruchtig overleden te
Oudenaarde op 19 april 1977,
gesterkt door de Troostmiddelen van Onze
Moeder de H. Kerk.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Zoals Kristus lijden moest, en aldus ingaan tot zijn glorie, zo was ik met Kristus op het kruis gehecht, en zal nu met Hem ingaan in de heerlijkheid, want ik weet dat mijn Verlosser leeft en ik met Hem voor eeuwig leven zal. Deze hoop leeft in mij.

De dierbare overleden vader ontsliep in de Heer met gelatenheid en onderwerping, welke voor hen die tot God terugkeren, de kostbare genade is en tevens voor hen die op aarde achterblijven de zoetste troost.

Bemide kinderen, weest moedig. Wij zijn de weg gegaan en ik dank U bijzonder voor de maandenlange toewijding en genegenheid tijdens mijn ziekte. Leeft als goede mensen en kristenen, helpt en steunt elkander en gedenkt mij in uw gebeden en zondagsmis.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families MANSSENS, COPPENS,
MANSSENS, ROMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel