

Die met Kristus lijdt, zal met Hem verheerlijkt worden. Nav.



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Hector MANSSENS

echtgenoot van Mevrouw
Alberta VAN DE MERGEL,
geboren te Elst de 1 maart 1887 en er
godvruchtig overleden de 23 juli 1960,
gesterkt door de H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Invalied 1914-1918.

De dood is goed, die het leven niet wegneemt,
maar in een beter verandert. H. Ambrosius.

Hector wist, dat zijn kwaal ongeneesbaar was
en dat geen menselijke hulp hem kon baten,
daarom wendde hij zich met betrouwen tot de
Heer en zocht bovennatuurlijke sterkte in de sa-
kramenten. Zo wist hij met onderwerping aan
Gods H. Wil zijn kruis te dragen als een loute-
ringsmiddel voor zijn menselijke zwakheden uit
te boeten en de eeuwige kroon des hemels te
verwerven.

Beminde echtgenote, die mij met zoveel liefde
en geduld hebt bijgestaan en opgebeurd tijdens
mijn laatste ziekte, ik ben U veel dankbaarheid
verschuldigd, God zal U belonen en troosten in
uw moeilijkheden en beproevingen en gij, mijn
dierbare kinderen en kleinkinderen, weest de
steun van moeder en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.



De families MANSSENS,
VAN DE MERGEL,
VAN OORTEGEM,
FONTEINE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst