



Gedank in uw gebed en offer de Heer

## MARCEL MANSSENS

weduwnaar van Mevrouw

ODONIE GIJSELINCK

geboren te Elst op 9 augustus 1894 en overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 19 oktober 1975, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-Schepen van de gemeente Elst en Lid van de Boerengilde

Geduldig leed hij, veel heeft hij afgebeten. Het onvermijdelijke kondigde zich aan door tekens, die de laatste dagen vlug en ongenadig hebben getroffen.

Nu voelen wij hoe hard het is, hem te moeten missen:

De wakende en dienende vader,  
de zachte en zorgende kracht in ons gezin,  
de gelovige op post in de kerk zolang de krachten het toelieten,

de trouwe verwant en de beproefde vriend, steeds in de weer voor het welzijn der zijnen.

Heer, reken mij ten goede wat ik met een oprecht en goed hart voor mijn volk heb gedaan.

Beminde kinderen, kleinzoon, familieleden en vrienden, ik dank u innig voor de vele schone jaren, voor uw zorgende en trouwe liefde in goede en kwade dagen.

Iedereen krijgt zijn taak toegewezen en toch hebben wij hier geen blijvende woonst maar zoeken de toekomstige. Niemand of niets ter wereld kan ons toebehoren zoals wij het verlangen. Wij kunnen ons aan niets te veel hechten, want dan juist ontsnapt het ons.

Eén ding is noodzakelijk: trouwe, dienende plichtsvulling. Zoek daarom uw geluk in de werkzaamheid, de vriendschap, het gebed en de trouwe christelijke geloofsovertuiging, omgezet in daden van liefde, goedheid en godsdienstigheid: Kostbaar erfgoed ons door de Vaders nagelaten.

Leef altijd moedig en wil regelmatig en rustig de vier Akten bidden.

De Familie MANSSENS,

De Familie GIJSELINCK

danken U van harte voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun geliefde  
vader, grootvader en familieled.