



De Familien MANSSENS, DE BACQUER, HERMAN en

DE BOCK,

denken Ued. voor de troostvolle blijken van deelneming in hun rouw, en vragen U de troost uwer gebeden.

Geloofd zij Jezus - Christus ! Amen !

† DUURBARE GEDACHTENIS †

Van Mevrouw

MARIE - AMELIE MANSSENS

Weduwe van Mijnheer

Henri De Bacquer

Geboren te Elst, op 30 Januari 1875 en in de Heer ontslapen te Nederzwalm op 22 Mei 1952 gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart en van alle godvruchtige Genootschappen.

God alleen kan de mensen naar waarheid oordelen; Hij immers weet wat er in ons hart omgaat, Hij kent al onze inzichten. Hoe we uterlijk zijn, hoe de mensen ons beoordelen, dat heeft weinig belang voor God.

Een sterke vrouw is ze geweest, die heel moedig alle lasten en zorgen van het leven gedragen heeft tot ze er onder bezweken is. Nederig en betrouwvol heeft ze Gods hulp gevraagd om in wijsheid te kunnen zorgen voor haar kinderen, om vastberaden alle tegenslagen in het leven te kunnen aanvaarden, om rechtuit alles te kunnen vergeven wat haar aangedaan werd. Gods bijstand heeft ze bekomen door haar gebed om te zorgen voor haar elgen zielenleven, zodat ze gerust Gods oordeel mag tegemoet gaan. God geve haar het eeuwig geluk. In de hemel.

Dierbare Kinderen, Kleinkinderen en Familie, God geve U allen vrede, eendracht en geluk. Ik ben weg van U, maar eens bij O. L. Heer, zal ik voor U allen bidden en over U waken opdat God U zou bewaren in zijn vriendschap. Uw moeder dankt U, maar ook uw gebed vraagt ze opdat ik weldra bij O. L. Heer zou zijn, waar ik U ook later hoop weer te zien.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300d.afl.)

Uitg. R. Morre - Hellebaut, Nederzwalm