



**Herinner U in gebed**

**Mevrouw**

**Marie - Romanie MANSSENS**

**echtgenote van wijlen**

**de Heer René Van Audenhaege**

geboren te Elst op 30 oktober 1883 en overleden te Zottegem op 21 mei 1974, gesterkt door 't Sacrament der zieken.

De Heer Jezus zegt : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. »

Moeder was een goede vrouw met veel eigenschappen. Ze dacht meer aan haar gezin dan aan zichzelf. Veel heeft ze gewerkt en gezorgd voor de haren. Moge God haar nu rijkelijk belonen in de Hemel.

Dierbare kinderen en kleinkinderen ik dank U voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Vergeet mijn goede voorbeelden en wijze raadgevingen niet. Moge God U zegenen en bewaren.

Heer, geef haar het eeuwig geluk, dat het altijddurend licht haar verschijsne, en zij door Gods barmhartigheid in vrede moge rusten. Amen.

O. L. Vrouwke, bid voor ons.



De Heer en Mevrouw Germain Van Audenhaege-Volckaert, kinderen en kleinkinderen;

De families Van Auderhaege, Manssens, Van Oortegem en De Vos. danken U voor de gebeden en deelneming in hun diepe rouw.