

Heer. Uw Wil geschiede.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN

MEVROUW

Martha Marguerite MANSSENS

Weduwe van Mijnheer Cyriel WITTEBROODT
Echtgenote van Mijnheer Eduard BATTIAU.

Geboren te Elst, op 23 Februari 1889 en zacht in de Heer ontslapen te Nederename, op 9 November 1981, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

De dierbare overledene was een moedige en dappere vrouw, een tedere echtgenote, een bezorgde en liefdevolle moeder. Zij bezat dat rijke moederlijke hart, waarin de Schepper het schoonste heeft gelegd dat in de wereld der mensen is te vinden: edelmoedige zelfopoffering, onbaatzuchtige liefde. Haar kinderen heeft ze opgevoed tot goede mensen en volwaardige kristenen. Zij arbeidde onverpoosd, zij geleidde en troostte, zij beurde hen op en gaf hun levensmoed en arbeidsliefde. Terwijl zij met de zorg voor haar gezin bezig was, heeft de Heer haar tot Zich geroepen, opdat zij voor Hem verschijnen zou, haar handen getooid met de tekenen van haar moederlijke dienstvaardigheid.

Mijn dierbare echtgenoot, al te vroeg heeft de dood mij van U weggenomen. Zoek uw troost in het gebed en weet dat ik aan uw zijde blijf in de strijd van het leven.

Mijn geliefde kinderen, gij weet hoezeer ik U allen heb lief gehad, hoezeer ik voor uw welzijn heb gearbeid en gebeden. Ik heb U geen vaarwel kunnen toe spreken, maar mijn laatste woord zou geweest zijn:

Blijft voorbeeldig en godsdienstig, helpt en steunt elkander, blijft verbonden door de edele band der kristelijke liefde, zcals gij daardoor verbonden waart in mijn moederhart. Bewaart het aandenken van Moeder in uw ziel, en bidt voor mij. Door het gebed blijven we verenigd, en eens zien we elkander weer in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Mijnheer Eduard BATTIAU

haar echtgenoot,

Mijnheer en Mevrouw André DE VOGELAERE-WITTEBROODT en zoon Eric;

Mijnheer Maurice WITTEBROODT;

Mejuffer Blanche WITTEBROODT;

Mijnheer Georges WITTEBROODT;

Mejuffer Astrid BATTIAU;

Mejuffer Jeanne BATTIAU;

Mijnheer Roland BATTIAU

haar kinderen en kleinkind,

gevoelig aan uw blijk van deelneming
in hun rouw bieden Ued. hun innige dank

Drukkerij De Langhe, Oudenaarde.