

Gij, Heer, zijt onze enige Hoop!



## BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

## PETRUS MANSSENS

echtgenoot van Mevrouw

IRMA COESSENS

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 2 april 1898  
en - er wonende - godvruchtig overleden  
in het Sint-Elisabethsziekenhuis te Zottegem  
op 18 september 1978.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken,

Oud-Gemeenteraadslid van Sint-Blasius-Boekel

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden

Bij ieder afsterven kunnen we terugdenken aan de woorden: "Gij, Heer zijt onze enige Hoop!" Voor gelovige mensen is het een grote troost te weten dat O. L. Heer door zijn eigen dood en verrijzenis, de hoop heeft gebracht op een eeuwig gelukkig leven bij Hem. Wij hopen dat de dierbare overledene dat eeuwig geluk moge deelachtig worden omdat hij een gelovig mens was die, zolang hij kon, trouw was aan zijn zondagsmis.

Met de dood van Petrus verdwijnt uit zijn gezin, uit zijn gebuurte en uit onze parochiegemeenschap: een werkzaam en zorgzaam gezinshoofd, een hulpvaardige gebuur en een geliefde medeparochiaan. Met werkzame ijver beredderde hij indertijd zijn landbouwbedrijf en zorgde goed voor zijn kinderen en ook - zelfs tot vóór zijn korte ziekte - voor zijn hulpbehoevende echtgenote. Als landbouwer was hij steeds bereid, waar hij het kon, zijn geburen te helpen en in tijden van voedseltekort binst de oorlog hielp hij milddadig de medeparochianen van onze vroegere gemeente St.-

Blasius-Boekel die hij vierentwintig jaar lang hielp besturen als gemeenteraadslid.

Na iets meer dan vijftig jaar huwelijksleven verliet hij zijn geliefde echtgenote die op haar beurt in zijn korte ziekte, hem dagelijks met liefde bijstond in het ziekenhuis.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, houd mijn gedachtenis in eer. Dank voor uw vele zorgen.

Dierbare broer, zusters, schoonbroers en schoonzusters, verwanten, vrienden en geburen, u dank ik eveneens voor uw blijken van genegenheid en medeleven.

Vaarwel en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

---

Mevrouw Petrus Manssens,

Heer Alfred Manssens, kinderen  
en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Lucien Manssens-Van  
De Velde en kinderen,

De families Manssens, Coessens,  
Coppens en Roeland

danken U voor uw gebed  
en blijken van deelneming.

---

Druk Melckebeke Zottegem