

De Heer is verrezen ! Alleluia, Alleluia !

†

Gedenk in uw gebed

Prosper MANSSENS

echtgenoot van Bertha AENDEKERKE

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 22 september 1901 en - er wonende te Wijlegem - in de Heer ontslapen op 30 april 1985.

Gesterkt door de sacramenten.

Lid van de Voortplanting van het Geloof.

Met Prosper's dood verdwijnt één van de vijf plus-tachtigjarige mannen uit onze parochiegemeenschap en de laatste van de zonen van het kroostrijk gezin Alfred Manssens-Coppens.

Tot op zijn laatste dagen was de dierbare overledene een gezonde en sterke landman, tot de dood vrij onverwacht toesloeg. Vergroeid met het landelijk leven bleef hij als gewezen landbouwer belang stellen in alles wat het boerenleven aangaat.

In deze paastijd wordt ons, christenmensen, meer dan anders voorgehouden hoe uit onze dood een verheerlijkt leven kan ontspruiten doordat Ons Heer ons is vóórgegaan in de dood om te verrijzen tot een nieuw en verheerlijkt leven.

En gelijk de lente - waarin we nu ook zijn - de voorbode is van een hoopvolle vruchtdragende zomer, zo mogen wij christenmensen - en ook Prosper omdat hij christen was - hopen op een eeuwige hemelse zomer.

Moge onze dierbare overledene thuis komen bij ons aller Heer en Meester Die wij in dit jaar van het pausbezoek in het bijzonder erkennen en aanroepen als "Onze Vader".

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, onverwacht werd ik opgeroepen tot de eeuwigheid. Stelt uw vrouwen op de Heer. Dank u om uw liefdevolle genegenheid.

Dierbare zusters, schoonbroers, schoonzusters en verwanten, ik dank u eveneens om uw medeleven en gebeden.

Aan allen die mij gedenken, vaarwel in dit leven en tot weerziens in de hemelse paasvreugde !

H. Margarita, patrones van Wijlegem, bid voor hem en voor ons.

Bertha AENDEKERKE, haar kinderen en kleinkinderen danken u om uw medeleven en gebeden.

Begraaf.-Funerarium R. De Pauw-Moreels
Beerlegemsebaan 26b, Zwalm - tel. 49 90 12