

Zoals het de Heer behaagde, zo is het geschied.
Zijn H. Naam zij gezegend !



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RENÉ LOUIS MANSSENS

echtgenoot van Mevrouw

Angèle Marcelle Vandermeeren

geboren te Everbeek de 20 mei 1881 en er overleden de 17 april 1963, versterkt door de HH. Sacramenten der zieken en door de Pauselijke Zegen «in articulo mortis.»

De hoge ouderdom is een zeer schone kroon, vooral als ze altijd waardig is gedragen.

Van zijn jeugd af in de vrees des Heren opgevoed, is hij altijd de ware christen gebleven. Hij was de man van het H. Evangelie, nederig, zachtmoedig, behulpzaam en oprecht van hart; er was geen bedrog in zijn woorden noch in zijn daden. Hij was hooggeacht om zijn stille goedheid en de vriendelijke handelwijze tegenover eenieder. Zo is zijn leven geweest, zo ook zijn afsterven.

Duurbare echtgenote, onze scheiding is pijnlijk, het is Gods H. Wil, troost U, wij zien elkaar terug hierboven.

Duurbare zuster, schoonbroeder, schoonzusters en familie, dank voor uwe genegenheid en laatste goede zorgen. Bloedverwanten en vrienden, vaart wel, wij zien elkaar terug in de hemel.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Dr. Vw Modde, Everbeek.

De familiën **MANSSENS-BIENVENU,**
VANDERMEEREN-VANDRIESSCHE
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.