



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Simonne - Roberle - Hélène MANSSENS

geboren te Everbeek op 10 april 1924 en godvruchtig overleden in het O. L. Vrouwziekenhuis te Oudenaarde op 4 juni 1980, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sacramenten.

Onze dierbare overledene die we vandaag ten grave dragen heeft ruimschoots van het lijden op deze wereld haar deel gekregen. Toch wist ze als gezinshelpster zo dikwijls andermans leed lichter te maken door haar opbeurende aanwezigheid. Toen ze besefte dat zelfs de beste zorgen niet meer mochten baten, kwam ze niet in opstand doch, wel in droefheid, maar in onderwerping aanvaardde ze haar kruis te dragen. Bidden we nu allen tot de Heer van leven en dood, dat Hij onze dierbare overledene vergeving schenke voor haar fouten en haar nu opneemt tot eeuwige rust en vrede in het hemels Vaderhuis.

Mijn beminde dochter en schoonzoon, moeder, zuster en broers, neven en nichten, en gij, mijn trouwe vriend, treur niet om mijn heengaan dat maar al te vroeg is gekomen. Zo graag had ik nog vele jaren bij u allen geleefd. Ik dank elk van u voor de oprechte liefde en tederheid die ik van u heb mogen ondervinden. Het was een bestendige troost voor mij in mijn lijden. Moge de Goede God mij genadig wezen en u allen sterken.

Dank ook aan U allen die mij op een of andere wijze getroost en opgebeurd hebt of mijn lijden hebt verzacht. Ik vergeet u evenmin. Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust. H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o. Namis te Everbeek St.-Jozef op woensdag 25 juni te 19 u.

Anny en Eddie Damman - Vandercoilden,
Mevrouw Wed. Manssens - Vandesande Clara,
De families Manssens, Vandesande
en aanverwanten,

danken voor de blijken
van genegenheid.

Begrafenisondern. p.v.b.a. D'Hondt, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde