

Moeder, zoete gedachtenis,
Bewaar wat er goed in ons leven is.

Tot vroom aandenken aan de ziel van
MEVROUW

Victorina MANSSENS

weduwe van de Heer
Remi SPILERS

geboren te St. Lievens-Esse op 1 augustus 1898
en godvruchtig overleden te Schendelbeke op 1
december 1973, voorzien van het H. Oliesel in
extremis.

†

De families MANSSENS, SPILERS, SOETENS en
VAN DE CASSEYNE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos

Er gaat geen dag, geen uur voorbij, zonder dat
wij ervaren hoe onbeduidend broos wij hier op
aarde zijn. Als een voorbijgaande schaduw is
Victorine plots uit ons midden verdwenen zonder
een laatste vaarwel te kunnen zeggen.

Het valt ons hard moeder u zo plots te moe-
ten missen, vooral daar niets er op wees dat
haar levenseinde zo nabij was. Heeft ze zelf daar
een voorgevoel van gehad? Wij weten het niet,
maar zeker heeft ze steeds met de mogelijkheid
hiervan rekening gehouden.

Zij was een ijverige, blijmoedige moeder, steeds
om de haren bekommerd. In vrede en rechtvaardig-
heid heeft ze gewandeld, steeds bereid om
haar medemens te helpen.

Zij was ook een vrouw van diep geloof. De
kracht om de beproevingen die het leven mee-
brengt te boven te komen vond ze in de weke-
lijkse viering van de Eucharistie die ze om geen
enkele rede wilde missen, hoewel de jaren haar
daarvoor reeds konden ekskuseren.

De leemte door het afsterven van haar echt-
genoot in haar leven gekomen werd ook over-
brugd door het huiselijk stil geluk dat zij in het
gezin van haar dochter vond.

Moeder, de wonde door uw plots heengaan in
ons leven geslagen, zal niet zo spoedig zijn ge-
heeld. Wij zullen u hard missen. Maar uw beeld
van minzaamheid zal ons steeds bijblijven en
het lichtend voorbeeld dat uw leven steeds voor
ons is geweest.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familiele-
den, vooral mijn zuster-kloosterlinge, blijf mijn
aandenken in uw gebed bewaren. Met vader ben
ik nu opnieuw verenigd in het eeuwig leven.
Maar ook met u blijf ik verder verenigd al is het
op een andere wijze. Vrienden en kennissen tot
weerziens.

Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwig rust.