

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

## Kamiel BAESKENS

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Odila DESTERKE,

geboren te Oprakel op 11 juli 1888 en er  
godvruchtig overleden op 24 maart 1962,  
gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918.

De grootste zielevrede ligt verborgen in het streven naar de blijvende goederen, die aan de ziel van de mens de ware rijkdom schenken en hem voorbereiden tot zijn vereniging met God, zijn laatste doel.

De liefde tot God is het grootste goed dat een mensenhart kan bezitten. Zij is de kracht van ons streven, de bron van onze troost in tegenspoed en lijden en het onderpand van het eeuwig geluk.

Heer, geef hem de eeuwige rust en dat het eeuwige Licht voor hem schijne.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij vooral, mijn dochter-kloosterlinge in het verre missieland, weest mij indachtig in uw vurige gebeden. Eerwaarde Zusters, de Heer zal uw loon zijn voor uw goedheid en toewijding. Alle familieleden en vrienden, tot weerziens in Gods zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.



De families

BAESKENS,  
DESTERKE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, koster, Oprakel