

Ten paradijze geleiden Haar Gods Engelen !....



Tot zalig aandenken aan
MEVROUW

Elisa - Maria BAUWENS

echtgenote van de Heer
Camiel DE CUBBER

geboren te Zegelsem op 2 april 1884 en Kristelijck overleden te Opbrakel op 25 september 1967 gesterkt en getroost door de H.H. Sakramenten der zieken en der stervenden.

Ze was lid van de godvruchtige genootschappen.

In de gezegende ouderdom van 83 jaar, spijs alle goede zorgen uitgeput van krachten door haar laatste ziekte, hebt ge ons verlaten teergeliefde echtgenote en goede moeder, die in uw leven door zijt geweest een vroom-kristelijke vrouw, door en door deugdzaam, ijverig en werkzaam als geen van uw gelijken. Van haar mag men terecht zeggen dat ze een voorbeeld was van een beminnswaardige moeder, bevallig en vriendelijk, innemend van karakter en vrij van eigenliefde. Zij was altijd dezelfde, voor iedereen gediensstig, bescheiden en tevreden met haar landelijk leven van eenvoud en harde werk. Moeder voelde zich altijd zo gelukkig, omringd door de liefde van haar echtgenoot en al haar kinderen en kleinkinderen die ze allen in eer en deugd zag opgroeien. Het welzijn van haar huisgezin was altijd het oogmerk van haar betrachtting, haar vreugde en haar trots.

Helaas ze verdwijnen stilaan en worden zelden vervangen die eenvoudige, hoogstaande, ideaal-schone -kristelijke moeders !....

Haar krachtig geloof, ontsproten uit een goede kristelijke familie, was haar sterkte, haar steun en haar vreugde, met welke ingetogen vroomheid

heeft ze de eerste vrijdagen gevierd en altijd en overal al haar kristelijke plichten gekweten in de kerk en haar geliefde huiskring. Zoals ze gans haar leven de Heer is tegemoet gegaan, zo was ook het afscheid in haar laatste ziekte en dood. Zacht en vredig is ze in de Heer ontslapen, in volle overgave aan Gods Wil en zo innig dankbaar voor deze die haar verzorgd en bijgestaan hebben. Moeder is bij de Heer, haar aandenken zal hier in zegen blijven.

Beminde echtgenoot, wat ge voor mij tijdens het leven en ziekte gedaan hebt, is de heerlijke vervulling en de kroon geweest op de liefde en trouw, die we eens samen voor Gods Altaar be-loofden. Ik dank U voor alles wat ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt. De Heer versterke en vertrooste U in die droeve dagen.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, blijft uw moeder gedenken. Ze is U vorgegaan op het pad der deugd en het geloof, die inhoud en betekenis geven aan uw aardse leven. God zegene en beware U allen. Allen dank en tot wederziens bij de Heer !

Barmhartige Heer, geef haar de eeuwige rust.

De families BAUWENS, VAN HAEZEVELDE, DE CUBBER, en DUBOIS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel.