

"Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien,,
(Evang.)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffrouw

Juliana B A U W E N S

dochter van wijlen
François en Maria-Teresia SADONES,
geboren te Opbrakel op 26 juni 1886 en er god-
vruchtig overleden op 16 november 1963.

Bediend door de H. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Ze was lid van de Maria-Congregatie, de Derde Orde,
de Confrerie van het H. Hart en de Bond van het
H. Hart.

Voorwaar ik zeg U «indien ge niet wordt als kin-
deren zult ge het Rijk der Hemelen niet binnen-
gaan. Wat ge aan de minsten der mijnen hebt ge-
daan dat hebt ge aan Mijzelf gedaan». Matth. 16,2.

Wie kon de duurzame overledene benaderen zon-
der aan het woord van de Heer te denken en ge-
troffen te zijn door de kinderlijke eenvoud, dat
vurig geloof, die oprechte godsvrucht, dat onwan-
kelbaar betrouwen, die gelatenheid en overgave, die
onbegrensde goedheid en toewijding die doorstraal-
den in dat tere, tengere gelaat, in dat leven gete-
kend met het kruis van ziekte en beproeving.

Gans haar leven was als een tere bloeiende lelie
voor het Mariabeeld : rein en zuiver van onschuld.
Geurend en fleurend in stille deugden van gods-
vrucht, werken van naastenliefde en dienstbetoon.
Het mag als een gunst aanzien worden dat Onze
Lieve Vrouw haar tot Zich riep op een zaterdag.

Dierbare broer, zuster en familieleden, ik sterf
gelukkig. In de hemel draag ik de zoete en dank-
bare berinning mee van uw edelmoedige en lief-
devolle zorgen en toewijding waarmede ge me hebt
bijgestaan sedert het heengaan van moeder.

Hoe zal ik mijn dank betuigen, U vooral Clarisse
en de Zusters van het Wit-Gele Kruis, die me zo
liefdevol verzorgd hebt.

Vaartwel, mijn zusters-congreganisten, derde orde-
zusters en kennissen. Blijft mij indachtig in uw
gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.



De Families

BAUWENS,
SADONES,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel