

Weggaan is als een soort van blijven
Niemand wacht want je bent er nog
Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg.



Liefdevol aandenken aan
MEVROUW

Julia Begyn

weduwe van

de heer Frans, Gustaaf Welvaert

geboren te Oostakker op 10 december 1912
en er godvruchtig overleden op 4 februari 2002,
gesterkt door de H.Sacramenten

Lid van K.B.G., K.V.L.V.
en Landelijke Gilde Oostakker.

—

Liefste moeder en meme,

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden, je hebt het
zo ontzettend moedig gedaan.

Je was altijd een sterke vrouw, die eigen ideeën
had en soms best koppig kon zijn. Jij en pepe had-
den het niet altijd gemakkelijk, het waren heel an-
dere tijden en jullie werkten hard.

Op de feestdagen was het altijd gezellig bij jou :
iedereen kwam langs, (achter)kleinkinderen
ravotten door het huis en wie herinnert zich niet je
lekkere appeltaart ... Jij genoot van die momenten,
je hield ervan je familie bij je te hebben.

Je had veel verdriet toen pepe stierf. Je verzorgde
nadien vol liefde zijn kanaries, als laatste tastbare
herinnering aan zoveel mooie jaren samen.

Welke bezige bij je ook altijd was, het ouder wor-
den kwam niet alleen. Een donderslag bij heldere
hemel gooide je hele leven om. Je lichaam wilde
niet meer mee en je moest noodgedwongen je
trouwe huis verlaten. Je had veel verdriet, maar
toch vond je opnieuw de kracht om door te gaan.
Zelfs toen je lichaam je stilaan in de steek liet,
klaagde je niet, je vond altijd weer sterkte bij God,
in je geloof.

De laatste maanden waren moeilijk. Je onmacht
om niet meer te kunnen stappen, je blik ver ge-
richt, je stille gedachten ... Toch voelden we dat je
genoot van onze nabijheid.

Bedankt voor de thuis die je ons gaf, we zullen je
warmte missen, het was fijn samen.

We huilen nu om jou, maar weten dat dit geen eeu-
wig afscheid is. Vind de eeuwige rust bij God. We
dragen je in ons hart, zullen je nooit vergeten, en
ooit zien we je terug, aan de andere kant van de
regenboog, waar de zon altijd schijnt.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid
en bliken van medeleven.



Begrafenissen Chr. Bracke Oostakker