



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Albert BETTESONE**

weduwnaar van **Mevrouw Maria VAN DAELE,**

geboren te Nederbrakel op 13 januari 1910  
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-  
kliniek te Brakel-Opbrakel op 26 april 1981.  
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

De steeds terugkerende paasvreugde werd  
dit jaar getemperd door het ernstig ziekzijn  
van onze geliefde vader. Amper vijf maanden  
geleden moesten we met pijn in het hart  
afscheid nemen van moeder en nu reeds staan  
we rond onze overleden vader.

Naast onze droefheid is ons hart toch vol  
dankbaarheid om het werk dat hij voor ons  
verricht heeft, om de liefde die hij ons  
steeds toegedragen heeft. Omdat we christen  
zijn overvalt ons nu geen wanhoop maar  
troost ons de zekerheid van het eeuwig leven  
en van het weerzien in het hiernamaals.

Onze dankbare herinnering willen we nu  
konkreet uitdrukken in een bede voor zijn  
zielerust : « Heer, Gij die uiterst vergevings-  
gezind zijt en oneindig goed voor de mens,  
wil Albert, die op U zijn hoop heeft gesteld,  
in dit vertrouwen niet beschamen en leid hem  
binnen in Uw Rijk opdat hij daar met Maria,  
zijn echtgenote, voor altijd gelukkig moge  
wezen ».

Heer, wees hem en al onze overledenen  
genadig.

De families

BETTESONE, VAN TWEMBEKE,  
VAN DAELE, LIMPENS,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel