



In dankbaarheid en liefde bidden wij voor
de zielerust van de Heer

**Johannes, Baptiste, Marcel
CAROBEL**

echtgenoot van Mevrouw

Irma, Maria VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem op 5 februari 1919 en
godvruchtig overleden te Brugge
op 8 mei 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder, gedeporteerde, werkweigeraar
1940-1945.

Irma VAN DER DONCKT,

zijn echtgenote ;

Lucien en Rita VAN DEN BOSSCHE-

CAROBEL en kinderen,

Marc en Marleen CAROBEL-

VAN HAUTEGEM en kinderen,

Christa CAROBEL,

zijn kinderen en kleinkinderen;

De families CAROBEL - BOTTELDOORN

VAN DER DONCKT - DE RIDDER,

danken U voor uw bliken van deelne-
ming in hun rouw en gebeden.

AFSCHEID

Ik ga op weg en laat mijn huis
verdonkren in het avondrood
- o, ga niet weg, de nacht is groot.

Ik kan niet blijven lieveling,
de dood ontbood mij tot zijn kring ;
vergeef mij dat ik achterlaat
wat ik zozeer heb liefgehad :

mijn huis, mijn stad, mijn kleine straat
en u mijn eigen hart,

ik hoor een lied een grote stem.

- zijt gij dan niet van mij ?

van hem o, vrouw
die eenzaam achterblijft
in het verwaaiend avondrood

o dood, o stem

de nacht is groot en sterk de stem
die tussen slaap en morgenrood
roept uit het nieuw Jeruzalem.

Begrafenisond. R. De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12

Hendrik Marsman