

†

**Bid voor de zielerust**

van de Heer

## **CARLOS CLAUSE**

echtgenoot van Mevrouw

**MARTHA ROOS**

geboren te Ronse, op 30 november 1904 en er  
godvruchtig overleden, op 20 januari 1974,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Duizende wegen heeft de Heer gebaad voor  
ons heil, als wij er maar willen op letten.

H. Chrysotomus.

Zo willen wij ook geloven dat de dood niet het  
einde betekent voor onze dierbare overledene.  
Het lichaam, wat stoffelijk is, kan vergaan ; de  
liefde, de goedheid vergaan niet.

Daarom willen wij oprecht bidden dat, door de  
verdiensten van Jezus Christus, het goede en de  
liefde uit het leven van onze dierbare, een bron  
voor hem zouden worden van eeuwig leven.

Dit zal voor ons ook, een sterke troost worden,  
een ware opbeuring ; een aansporing om zelf in  
ons leven liefdevol ons verder in te zetten.

Dierbare echtgenote en familie, ik begrijp dat  
mijn heengaan u pijn doet doch ik weet dat ge  
— om mij — alles voor elkaar zult zijn in deze  
beproeving.

Ik dank u om wat ge voor mij zijt geweest :  
liefde, goedheid, steun. De Heer zal er u om  
zegenen en u de kracht geven om verder te le-  
ven, zoals ik u voordeed.

Begravenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw Carlos CLAUSE, geboren Martha ROOS,  
De families CLAUSE, D'HULST, ROOS en VAN DAELE,

danken U voor de blijken van innige deelneming