

†

Bid voor de zielerust van Mevrouw

MARIE-ELODIE COMMERE

echtgenote van de Heer

Omer MILDIJN

geboren te Etikhove, de 16 januari 1893,
en overleden te Ronse de 8 november 1973,
voorzien van de Genademiddelen van onze
H. Moeder de Kerk.

—

Omgeven van de zorgen en liefde van man
en kinderen, heeft zij een gelukkige oude dag
gekend, na een stichtend leven van arbeid en
zorg. De opdracht die zij van God had gekre-
gen, als gedoopte en gehuwde, heeft zij vol-
bracht. Wij bidden de Heer dat Hij haar ver-
gelde voor het goede dat wij langs haar van
Hem hebben ontvangen.

Ontsla, Heer, de ziel van uw dienaar van
elke band van de zonde, opdat zij met uw
Heiligen moge herleven op de dag van de ver-
rijzenis.

Mijn dierbaren, dank voor uw genegenheid;
blijft mij gedenken in het H. Offer en in uw
gebed.

Drukkerij Mastin, Ronse.

Heer Omer MILDIJN, haar echtgenoot;
Heer en Mevrouw Georges AELVOET-MILDIJN,
Heer en Mevrouw Alfons GEENENS-MILDIJN,
Heer en Mevrouw Romain VAN HOOLANDT-
MILDIJN, haar kinderen;
Heer en Mevrouw Ghislain CANTAERT-AELVOET,
Heer en Mevrouw André AELVOET-TEUGELS,
Heer en Mevrouw Etienne YSEBAERT-AELVOET,
haar kleinkinderen;
Juffrouw Marleen CANTAERT,
Juffrouw Sylvie YSEBAERT,
haar achterkleinkinderen;
Mevrouw Ignace MILDIJN-GEENENS, kinderen en
kleinkinderen, haar schoonzuster;
De families COMMERE, MILDIJN, DE PESSEMIER
en VANDEPUTTE,

danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van christelijke deelname
in hun rouw.