

Wees steeds bereid... de dood kan komen
als men het niet verwacht.

†

Tot vroom aandenken aan
de Heer

Marcel COPPENS

echtgenoot van Mevrouw
Bertha DE CLERCQ

geboren te Velzeke-Ruddershove, de 22 november 1912, en vrij-onverwacht overleden te Zottegem in de Kliniek St.-Elisabeth, de 1 februari 1973, voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.
Voorzitter van de oudstrijdersbond.

Tegenover de dood staat de mens machteloos en blijken de beste zorgen ook vruchteloos, maar voor wie als kristen heeft geleefd is de dood niet zo dramatisch, doch veeleer de onvermijdelijke overgang tot de volle en blijvende ontmoeting met onze hemelse en liefdevolle Vader. Het heengaan van onze geliefden dwingt ons tot bezinning en doet ons beter de echte waarde van ons leven ontdekken.

Marcel was een goed en eenvoudig man die altijd vriendelijk en gediensig was voor zijn medemensen; hij heeft de Heer gediend en zijn echtgenote trouw terzijde gestaan, gezorgd en gewerkt voor het welzijn van zijn gezin. In alle omstandigheden bleef hij trouw aan het geloof en kweet hij zich voorbeeldig van zijn godsdienstplichten. Al was zijn lichaam sterk en gezond toch hebben ziekte en beproeving vroegtijdig zijn krachten on-

dermijnd. Zijn vertrouwen op God en de steun van zijn trouwe echtgenote hebben hem geholpen en bemoedigd in het dragen van zijn kruis en in het betrachten van zijn eeuwige bestemming.

Mijn beste vrouw, mijn heengaan betekent voor u een grote beproeving; laat ons het hoofd buigen voor de H. Wil van God. We kunnen terugblikken op de vele jaren die we samen in eensgezindheid en wederzijdse bekommernis hebben doorgebracht. Danken we God en moge de genegenheid die ons verbond in dit leven nu voortgezet worden in blijvend en dankbaar gebed.

Beste familieleden en vrienden, ik reken op uw gebed.

Heer Jezus, neem uw trouwe dienaar op in uw heerlijkheid.

Mevrouw Marcel COPPENS, geboren
Bertha DE CLERCQ, *zijn echtgenote;*
De families COPPENS - DE CLERCQ -
D'HONDT en DE VOS,

*danken U zeer oprecht voor uw blijken
van deelneming betoond in hun rouw.*

Begravenisondernemingen R. De Pauw-Moreels
3630 Munkzwalm-Beerlegem - Tel (055) 49012