

"Zeer geliefden, al wat uit God is geboren overwint de wereld. En dit is de overwinning die zegepraalt over de wereld : ons geloof !" (Jo,5)



IN DANKBAARHEID EN LIEFDE GEDENKEN
WIJ

MOEDER DAMASCÈNE

(COPPENS Marie)

Zij werd geboren te Erembodegem	27-10-1879
Trad in het klooster der Zusters	
Penitenten te Oprakel,	7- 5-1903
Werd voor eeuwig geprofest	4- 8-1908
Ging binnen in de vreugde van Haar	
verrezen Heer	15- 4-1969

"God, wij geloven dat Gij het begin zijt in alles en van alles, dat Gij Vader zijt, Die zin geeft aan ons leven en ons hebt geschapen voor een eindeloos geluk". (L.G.)

Elk van ons hebt Gij toegesproken door Uw Zoon en Uw Geest.

Ook haar die gestorven is hebt Gij genoemd bij haar naam en opgeroepen bij Uw boodschap van heil en vrede : "gaat en onderwijst :

Slechts het water dat wij te drinken gaven zal ons verkwikken.

Slechts het brood dat wij te eten gaven zal ons verzadigen.

Slechts het gewaad dat wij wegschonken zal ons bekleden.

Slechts het woord dat leed verzachtte, zal ons troosten.

Slechts de zieke die wij bezochten zal ons genezen.

Slechts de gevangene die wij verlostten zal ons bevrijden." (T.C.)

Gedenk, Heer, hoe zij in geloof en met een opgeruimd hart Uw weg is gegaan en Uw liefde heeft voorgeleefd ; hoe zij velen tot Uw waarheid heeft geleid en van U heeft getuigd, Het ware Geluk, De onveranderlijke Trouwe.

Mogen haar gedachtenis en haar voorspraak bezieling en bemoediging brengen aan de velen die zij heeft liefgehad, bij wie ze weldoende rondging : familieleden, medezusters, medeparochianen.

Geef dat zij thans mag delen in de eeuwige vreugde van Uw pasen.

De families COPPENS-DE WAEL,
De Overste en Zusters van de H. Franciscus
van Assisië,

DANKEN.