

Geloofd zij Jezus Christus !



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

IRMA COSIJNS

echtgenote van Mijnheer

Polycarpus Vandenbossche

geboren te Overboelare de 2 april 1888 en er godvruchtig overleden de 9 mei 1958, voorzien van de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de vrouwenbond van het H. Hart,
en van de Boerinnengilde.

De Heer heeft tot zich geroepen de ziel van zijn trouwe dienaar om haar na een langdurige ziekte die zij in volle onderwerping aan Gods H. Wil heeft verdragen, deelachtig te maken aan een eeuwig geluk.

Onbevreesd heeft de duurzame overledene de dood zien naderen en met die kalme gelatenheid eigen aan de mensen van goede wil heeft zij het offer van haar leven gebracht.

Haar dood was de dood der rechtvaardigen ; - het heengaan van een vrouw die bewust van haar volbrachte taak als zorgvuldige kristene echtgenote en voorbeeldige moeder zich in volle vertrouwen bij God de rechtvaardige rechter mocht aanbieden.

Bemide kinderen, hebt dank voor de mij steeds betoende genegenheid. Gij bijzonderlijk, Victoire, die door uw onvoorwaardelijke offervaardigheid zowel bij dag als bij nacht de zichtbare engelbewaarder geweest zijt aan het lijdensbed van moeder gij hebt de schoonste bewijzen gegeven van kindelijke verknoctheid. Voor die offervaardigheid kan God allen u lonen.

Draag nu uw zorgen over aan uw ziekelijke vader dit is ook de wens der andere kinderen die nietaltijd bij vader kunnen zijn en tracht hem de last van het leven zo licht mogelijk te maken.

Vaartwel, bemide echtgenoot, kinderen, broeders en familie en blijven we door ons wederzijds gebed met elkander verenigd.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.



De familiën

COSYNS, VANDENBOSSCHE, ANCIAU en RATIAU

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare