

Beeld van liefde, beeld van goedheid  
beeld van al wat edel is  
blijft zij zo in aller herten  
en in elk geheugenis (G.G.)



IN GODS VADERHANDEN EN IN UW GEBED  
BEVELEN WIJ DE ZIEL AAN VAN  
MEVROUW

## Hélène MANNYT

weduwe van Robert MAES,

zij werd geboren te Opbrakel op 16 augustus  
1912 en is rustig en in vrouwvolle overgave  
van ons heengegaan in de kliniek der Zusters  
van Barmhartigheid « Hogerlucht » te Ronse  
op 20 augustus 1988,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van Kerk en Wereld.

Lid van de KVLV.

Lid van K.B.G.

Moeder gaat altijd te vroeg heen. Nooit, hoe  
oud wij ook geworden zijn, kunnen we haar  
missen. Haar milde goedheid, haar eenvoud,  
haar stille aanwezigheid, maakt ons leven diep  
gelukkig.

Hélène was een eenvoudige vrouw die nooit lof  
of roem zocht bij de mensen. Haar leven was  
een arbeid, een toewijding. Zij was een mens  
uit één stuk: fier en onverschrokken beleefde  
zij haar christelijk geloof, met haar handen  
heeft ze niet alleen veel gewerkt, maar ook  
veel gebeden, ze was rechtvaardig en kon geen  
onrecht verdragen.

Lijden en kruis zijn haar niet gespaard geble-  
ven: het overlijden van haar man. Maar in het  
licht van Kristus' lijden en offer heeft ze alles  
gedragen zonder klagen. Kristene moeder van

de goede oude stempel, met een waakzaam oog  
leefde ze mee met kinderen en kleinkind. Als  
goede moeder heeft zij, door haar voorbeeld,  
zorg en arbeid ingeprent en schonk een op-  
voeding, rijk aan eerlijkheid en deugd.

Wij danken God om ons zulk een moeder te  
hebben gegeven, we zullen haar gedachtenis in  
ere houden. Maar wij dragen Hélène in ons  
beeld mee, zeer gewaardeerd door bureu van  
« Rovorst » en in de parochiegemeenschap.

We geloven moeder dat gij ons nabij zijt, in-  
tenser dan ooit.

Ooit vinden we elkaar terug in het land der  
levenden. God kent de dag van het weerzien.  
Door onze tranen heen vermoeden we het ge-  
luk dat ons allen te wachten staat en zijn we  
vol vrede om de vreugde die gij reeds kent.  
Waak over ons, terwijl we hier bouwen aan  
een wereld van liefde voor de zoekende mens.  
Clement, Godelieve en Rudy, dank voor de  
vele bezoeken en attenties.

Familieleden, goede geburen, dank voor uw be-  
zoeken en genegenheid.

H. Maria, Hemelse Moeder, spreek voor haar  
en ons ten beste.

De families

MANNYT, MAES,  
MAES, DE CLERCO,

Namis : 24 september 1988 om 19 uur.

Rouwleiding : A. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel