

"De mens en weet vandage niet  
wat morgen hem kan brengen  
noch hoe, noch waar de felle dood  
hem in de weg zal springen." G.G.



**ONTVING DOOR GELOEF IN KRISTUS  
EEUWIG LEVEN BIJ DE VADER**

MEVROUW

**Marguerite MANNIJT**

echtgenote van de heer

**FIRMIN DECUBBER**

geboren te Oubraker op 17 oktober 1914 en er  
kristelijk overleden op 22 december 1970, ge-  
sterkt door de H. Sakramenten der zieken en  
de Pauselijke zegen.

Op Kerstmis gedenken alle kristenen de ge-  
boorte van de Heer Jezus, de Godmens, in  
wie het nieuwe leven zichtbaar is geworden.

In dat nieuwe leven van Jezus zien we reeds  
aanwezig wat het leven van de Kristen kan en  
moet zijn. KAN : want Jezus was ook mens  
zoals de kristen. MOET : want alleen zulk le-  
ven biedt toekomst voor ieder kristen mens  
in het leven zelf en voor een eeuwig gelukkig  
leven in het Vaderhuis.

O mijn God, waarom deze brave vrouw en  
goede moeder zo vroegtijdig onttrokken aan de  
liefde van haar man en aan de toegewijde zor-  
gen van haar gezin. Waarom kon zulke zware  
slag op ons neerkomen in die zotte sfeer van  
Kerstmis en Nieuwjaar? Waarom staat alle  
liefde zonder macht en de beste zorgen zonder  
redding?

O Heer, ons hart is over van Smart en droef-  
heid, maar we weten en geloven dat al Uw  
werken Liefde zijn, we verstaan het nu niet,  
maar aanbidden uw Goddelijke Wil.

Deze vrouw en Moeder, wiens vroegtijdig  
heengaan door iedereen diep betreurd wordt,  
was een deugdzame, kristelijke en goede echt-  
genote, een voorbeeldige moeder.

Ze was de ziel en het hart van haar gezin,  
na een zorgzaam en bedrijvig leven had ze  
weldra een welverdiende rust kunnen genieten.  
Het heeft niet mogen zijn hier in de familie,  
maar wel in de Hemel.

Duurbare echtgenoot, ik dank U om uw trou-  
we liefde, de dood breekt onze liefdeband niet,  
maar bereikt haar loon en kroon in de onme-  
telijke liefde van God.

Mijn geliefde kinderen, schoon- en kleinkin-  
deren, U allen dank ik U innig voor alle ge-  
negenheid, vriendschap en wederzijdse liefde  
me betoond tijdens mijn leven.

Ik bid en steun U voor alle geluk en zegen  
op uw verdere levensbaan.

Duurbare bloedverwanten en vrienden het we-  
ze geen afscheid, maar de vaste hoop van een  
eeuwig blij weerzien.

---

De families MANNIJT, MAES, DECUBBER en  
MODDE,

danken U voor uw bliken van deelneming.

Uitg. S. GYSELINCK, Oubraker.