

Verhoor ons smeken Heer,  
want alle leven keert tot U terug!

In gebed verenigd nemen wij afscheid van  
DE HEER

## **RENE MAQUET**

echtgenoot van Mevrouw

**RACHEL GYSELINCK**

geboren te Ruien op 13 juni 1922 en overleden  
te Kluisbergen-Ruien op 10 december 1980,  
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

**Lid van het O.C.M.W. Kluisbergen**

René was een goed mens, offervaardig en vriendelijk voor eenieder, stipt in het vervullen van zijn taak en ten zeerste bekommerd om het welzijn van de eenvoudigen die op hem een beroep deden

Voor zijn echtgenote en kinderen was hij steeds de steun en zijn grootste vreugde bestond erin te zorgen voor hun welzijn.

Jaren stond hij ten dienste van zijn medemens om hun te helpen in al hun moeilijkheden. Daarom ook zal hij in veler herinnering blijven voortleven.

Goed doen en de naastenliefde beoefenen is zeker een veilige weg naar de Heer... daarom durven wij hoopvol bidden dat de Vader van alle goed hem in zijn grote liefde en barmhartigheid zal ontvangen.

Mijn goede echtgenote... veel hebben wij samen gewerkt voor ons gezin... weldra gingen wij een welverdiende rust mogen genieten... maar Gods wegen zijn niet de wegen der mensen... ik dank u voor uw schone genegenheid en bid nu voor mij dat wij weer eens mogen verenigd worden bij God.

Mijn dierbare kinderen en kleinkind, uw liefde heeft mij steeds gelukkig gemaakt, ik dank er u om; blijft gij nu moeders troost en helpt malkander.

Mijn beste vrienden en familieleden, u allen vraag ik nog een oprecht gebed.

H. Cornelius, wees Gij zijn voorspreker bij de Heer .

Mw René MAQUET-GYSELINCK, zijn echtgenote;

Hr en Mw Jean-Yves HUYS-MAQUET,

Hr en Mw Erwin SANSPEUR-MAQUET,

Hr en Mw Johan VERHAEGHE-MAQUET,

Hr Frans MAQUET en verloofde, zijn kinderen;

Jongeheer Frederic HUYS, zijn kleinkind;

Mw Henri GYSELINCK-LAGA, zijn schoonmoeder;

De families MAQUET-ARCO en GYSELINCK-LAGA,

**danken U van harte**

**voor de blijken van kristelijke deelneming.**