



Ter nagedachtenis van

de heer

Georges MARANT

echtgenoot van mevrouw

Leona VAN ASSCHE

geboren te Gent op 12 februari 1925

en overleden te Gent op 15 september 1996

Begeleid door het gebed van de H. Kerk.

*De namis zal plaats hebben
op zaterdag 5 oktober 1996 om 17.30 uur.*

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families

MARANT - DAESE ,

VAN ASSCHE - VAN HAUDENHUYSE
danken U voor uw medeleven in rouw en gebed.

Vader, je weet het zo goed als wij; moeder en jouw kinderen zullen je erg missen.

Er is een grote leegte in uw huis en een onuitsprekelijk verdriet in ons hart.

Georges bezat de kunst om te leven : goede luim, een kwinkslag, steeds moedig, nooit teneergeslagen. Steeds kordaat, vriendelijk, open, ergerde zich aan elke onrechtvaardigheid en bleef zichzelf in elke omstandigheid. Hij was een toevlucht en bracht rust en geborgenheid aan zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Heer, Gij beproeft ons vandaag zwaar, maar wij geloven en vertrouwen dat Gij vader Uw eeuwig geluk laat delen.

Dierbare echtgenote, wij hadden elkaar nog zoveel kunnen helpen, en samen mogen genieten van ons gezellig huisje en tuintje, die mijn geluk maar ook mijn trots was.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, zonder mij op te dringen was ik graag nog jaren bij jullie gebleven om samen vreugde en verdriet met jullie te delen.

Zorg nu voor moeder, neem mijn taak over, help haar en vergeet mij niet in jullie gebeden en H. Missen.

Vaarwel, beste familie, geburen, vrienden, vergeet mij niet en wees mij indachtig.

BEGRAF. FUNER. DRUKW. R. DE PAUW - MOREELS & ZON
ZWALM - BEERLEGEM TEL. 055/49.90.12 - FAX 055/49.61.99