

Haar leven was een voorbeeld... Haar sterven ook !



BID VOOR DE ZIEL  
van

## Eerwaarde Zuster Everarda

van de Congregatie der Zusters van de  
H. Franciscus te Oubrakerl

(in de wereld Mej. Alice-Raphaëlle MARCHAND)  
geboren te Oubrakerl op 26 december 1919  
in het klooster getreden op 8 maart 1944  
ingekleed op 5 september 1944  
geprofest op 10 september 1945  
godvruchtig overleden te Oubrakerl op 24 juni 1956  
versterkt door de HH. Sacramenten  
der stervenden.

De dierbare afgestorvene is op jeugdige ouderdom naar het vaderhuis teruggekeerd. Haar ideaal, als Bruid van Jezus-Christus, volledig op Hem te gelijken, heeft zij hier verwezenlijkt. Zij heeft geleden zoals de Meester en heeft haar kruis met vreugde gedragen ; al wat haar overkwam heeft zij met moed aanvaard en met christelijke sterkte gedragen. Zij droomde van apostolaat bij de jeugd en aan de opvoeding der kinderen wilde zij haar beste krachten besteden. Maar de Bruidgom verkoos het apostolaat van het lijden : gekluisterd op een lijdensbed op een ouderdom waarop het leven glansrijk toelacht, heeft zij met de glimlach op de lippen, het zware offer aanvaard dat haar was toegekend.

Minzaam en vriendelijk voor allen die haar omringden, heeft zij getracht, haar lijden en kwalen te verbergen, immer bekommerd om haar medezusters geen last te bezorgen. Zelfs binst haar pijnlijke ziekte zocht zij nog te helpen en diensten te bewijzen. Haar liefde en genegenheid voor de congregatie was hier door iedere zuster gekend.

Het was die liefde die haar hielp de zwaarste beproevingen met een glimlach te aanvaarden. Haar offer heeft nu reeds de beloofde beloning gekregen en nu zal zij bij de geliefde Bruidgom de voorspreekster zijn van allen die ze zo oprecht beminde.

Dierbare medezusters, ik dank U voor uw troost, uw genegenheid en uw onvermoeibare zorgen. Dierbare ouders, deze beproeving is hard voor U die uw ganse familie aan de Heer hebt geschonken. Vergeet niet dat de goede Meester soms zijn beste vrienden bezoekt en dat deze zware beproeving wellicht de bron zal zijn van vele genaden en zegeningen.

Dierbare zusters, die werkt in dezelfde congregatie, en gij vooral mijn dierbare broeder priester, gedenkt mij dagelijks in het H. Misoffer. H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !  
(300 d. afl.)



Mijnbeer Remi MARCHAND, Mevrouw Remi  
MARCHAND, geboren Hortense VANDE  
MERGEL ;  
Eerwaarde Zusters SYLVA en PLACIDE ;  
Eerwaarde Heer MARCHAND S., onderpastoor  
op St-Hermes,

danken U genegen om uw gebed.

Dubar, Ronse