

De dood is de verlossing uit vele ellenden  
en een schat voor wie goed geleefd hebben.

†

Dit weze een dankbare herinnering aan  
DE HEER

**Frans Victor MARCHAND**

weduwnaar van **Mevrouw Bertha VAN DORPE**

geboren te Meilegem op 9 maart 1911  
en zachtjes in de Heer ontslapen te Zottegem  
(St.-Elisabethkliniek) op 24 mei 1988,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.  
Krijgsgevangene.

—

In onze herinnering zal de duurzame over-  
ledene blijven voortleven als de bezorgde  
goede echtgenoot en vader, die enkel leefde  
voor het welzijn van zijn gezin. Hij was een  
voorbeeld van moed en geduld - een schoon  
mens met een edel hart.

Wij geloven, Heer, dat zijn naam geschreven  
staat in de palm van Uw hand. Wij bidden U :  
roep deze mens tot de volheid van het leven  
bij U, in onbegrensde vreugde.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, hoe zal  
ik U danken om al het goede dat ge aan mij  
hebt gedaan, voor uw liefdevolle bijstand en  
hulp in deze laatste jaren. Ik ga bij moeder  
zaliger. Over de dood heen blijven we allen  
in liefde met elkaar verbonden. Blijft mij ge-  
denken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Yvan en Annie MARCHAND-BAERDEMAN,

zijn kinderen;

Sabine MARCHAND,

Carine MARCHAND,

Marleen MARCHAND,

An MARCHAND,

Frederik MARCHAND, zijn kleinkinderen;

De families MARCHAND, MOREELS,

VAN DORPE en DE COCK,

diepgetroffen door uw welgemeende blijken van  
medeleven, gebed en deelneming in hun rouw,  
danken U hiervoor oprecht.

---

Druk. A. Denoyette, Zwalm-Meilegem