



Heer, wij geven U zonder morren,  
maar met een hart vol droefheid,  
de ziel terug van Uw dienaar

## Heer Henri Remi Marchand

weduwnaar van

### Mevrouw Hortense Vandemergel

geboren te Sint-Jans-Molenbeek de 29 januari 1886  
en zacht naar de Vader teruggekeerd te Deftinge de  
21 mei 1966, herhaaldelijk gesterkt door de HH. Sa-  
cramenten van de zieken.

**Oud-strijder 1914—1918  
met verscheidene eretekens.**

De Heer kwam die goede man halen voor een beter  
leven. Gerust is hij met Hem meegegaan, hij was reis-  
vaardig. De vrede en de rust op zijn sterfbed waren een  
teken van de ongestoorde rust die hij nu voor eeuwig  
geniet.

Voor zijn omgeving is het een stille vreugde te weten  
dat hij nu leeft in het Vaderhuis, waar hij met Moeder en  
Zuster Evrarda nu verder voor ons bidt en zorgt.

Heel zijn leven was gegroeid naar het offer: hij bezat  
de vaardigheid om te geven. Nog heel jong verloor hij  
zijn ouders, en was op eigen krachten en Inspanning aan-  
gewezen. In de volle bloei van zijn gezinsleven moest hij  
vier jaren lang de zwaarste offers dragen voor zijn land en  
volk. Eenvoudig, maar met overtuiging, schonk hij zijn  
vier kinderen aan de Kerk. Hij leefde met alles en allen  
mee, zonder aanstellerigheid, steeds voor de rust en het  
goede in de stilte.

Alles heeft hij geofferd. De Heer loonde hem zichtbaar  
met een lange en zonnige oude dag. Dankbaar en er-  
kentelijk voor al de goedheid van geburen, kennissen  
en vrienden, dankte hij met een glimlach en een wijs  
woord. De hemelse Vader heeft hem de pijn gespaard  
van het heengaan. Rustig en waardig was het einde zoals  
heel zijn leven was.

«God, Gij hebt ons bevolen Vader en Moeder te eren,  
wij bidden U, ontferm U genadig over de ziel van vader,  
en geef dat wij hem mogen weerzien in de vreugde van  
het eeuwige licht».

Beste kinderen, in het kloosterleven en in het priester-  
schap zult ge verder eer brengen aan God, aan de Kerk,  
en aan het werk van de christelijke opvoeding. Blijft  
offergezind. Van uit de hemel zullen wij fier op u blijven  
waken en uw apostolaat steunen door ons gebed. Vader,  
Moeder en uw Zuster blijven u dankbaar voor al die  
goedheid.

Beminde nicht, twee-en-twintig jaren zijt ge voor ons  
vol toewijding geweest. We danken U om al die moeite,  
last en zorgen die u dit heeft gekost. Vaarwel, de Heer  
zegene u overvloedig.

Bloedverwanten, kennissen en vrienden, in mijn leven  
had ik zoveel aan u; mocht ook gij van mij iets meedra-  
gen. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Eerwaarde Oversten en Zusters, niemand zal ooit ver-  
moeden wat gij voor mij gedaan hebt. Uw goedheid was  
zó vindingrijk aan troost, edelmoedigheid en toewijding.  
De Heer zegene u om dit alles. In de hemel zal ik voor  
u allen bidden.

Sint-Ursmarus, Patroon van de parochie,  
wees mijn toevlucht en mijn voorspreker.

---

**De familie MARCHAND-VANDEMERGEL  
dankt hartelijk om uw schone deelneming.**

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge.