

*Ik ga naar hen die ik liefhad
en wacht op hen die ik bemin.*

Liefdevol gedenken wij

Oscar, Francies MARCHAND

echtgenoot van Mevrouw
Rachel Lannau

geboren te Munkzwalm op 7 mei 1911
en godvruchtig overleden op 9 juni 1998
in het Sint-Elisabethziekenhuis
te Zottegem

Gesterkt door de H. Sacramenten der
zieken
Oud-strijder 1940 - 1945

De families Marchand-Aelbrecht,
Lannau-De Raeve.
danken u voor uw blijken van
deelneming in hun rouw en gebed.

Namis te Hundelgem op zondag
2 augustus 1998 om 9 uur.

*We zullen je altijd missen om je liefde en trouw,
om je zorg voor ons gezin,
om de volle inzet in alles wat je deed.*

*Wie zal ons nu het kleine leeuweriknest tonen ?
Wie zal je geliefde duifjes vertroetelen ?
Ook de fiere linde is zijn bondgenoot verloren.*

*We voelden met groot verlangen
het laatste drukken van je handen.
Daarin lag nog wat leven,
waar je uren voor hebt gestreden.*

*Berustend zeggen we Dank
om voor wat je was,
Dank om wie je was,
om wat je blijft.*

Druk. Morre - Hundelgem
Uitvaartverzorging en Funerarium Willy Hoebeke