

UW WIL GESCHIEDE O HEER!



BID GOD VOOR DE ZIEL

van

## De Heer François MARCHANT

*Lid van de Kristelijke Bond voor Gepensioneerden  
van Ifterbeek*

geboren te Anderlecht, op 17 augustus 1901 en er  
godvruchtig overleden, op 15 maart 1977,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Door het lijden en de beproeving moet men het  
rijk Gods binnengaan; indien wij met Kristus lijden,  
zullen wij met Hem verheerlijkt worden.

God, Schepster en Verlosser van alle mensen,  
schenk in uw oneindige barmhartigheid aan de  
ziel van uw overledene, vergiffenis van alle  
zonden en straffen. Laat hem voor uw goddelijke  
rechterstoel genade en erbarmen vinden, omwille  
van de dood van onze Heer en Zaligmaker, die  
gezegd heeft: Ik ben de verrijzenis en het leven,  
al wie in Mij gelooft zal leven. En wie leeft en  
gelooft in Mij, zal niet sterven in eeuwigheid.

Beminde kinderen en familie,  
blijft mij steeds indachtig; eens zien we elkaar terug,  
dat weze uw troost in de beproeving die mijn heen-  
gaan voor u heeft weeggebracht.

*Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!*

---

Frans Ceuppens, Dilbeek.

De Heer en Mevrouw Eugène en Josée LEMMENS-  
MARCHANT,

De families MARCHANT, VAN DEN BORRE en  
PLAS,

zeer gevoelig voor Uw blijken van deel-  
neming, betuigen U hun oprechte dank.