

En toen de avond viel sprak de Heer  
tot haar : "Laten wij oversteken".



Vroom aandenken aan  
mevrouw

**YVONNE MARCKX**

echtgenote van de heer  
**Vital Van Liefferinge**

geboren te Amiens op 6 januari 1923  
en plots overleden te Geraardsbergen  
op 17 oktober 1991,  
voorzien van  
de HH. Sakramenten der Zieken.

---

Durk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267  
Rouwond. Beernaert Geraardsb. - T. 054-411724

Stil  
in alle eenvoud  
zijt ge van ons heengegaan  
zoals een dag vol verrassingen  
bezorgd om recht  
bereid je oprechte vriendschap en liefde  
met allen te delen  
vreugde en verdriet hebben we samen  
mogen delen  
we zullen je missen.

---

De families

Marckx, Van Liefferinge,  
Duchau en Van Damme

danken u van harte voor uw gebeden  
en blijken van oprechte deelneming.

