

Vader, in uw handen beveel ik mijnen geest.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

THEOPHILE MARCKX

weduwnaar van

Mevrouw Marie-Louise Van Cauwenberge

geboren te Geeraardsbergen den 29 Januari 1872,
en er overleden den 1 Januari 1945.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een rechtschapen man bezielde met een sterk geloof, een kristen van de daad, wiens leven de uitstraling was van zijn godsdienstige overtuiging: bewust was hij van zijn totale afhankelijkheid van God, en van den plicht God te aanbidden en te bedanken. Zijn leven was een levende verdediging van het Kristendom dat niet enkel bestaat in schoone woorden en in heerlijke waarheden maar uit levenbrengende liefdedaden.

De duurzame overledene kende de schoonheid van het kristelijk leven maar tevens de beteekenis van den dood volgens de kristelijke wereldbeschouwing. De woorden van den Heer heeft hij overwogen: Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij geloofd zal leven. Sint Paulus' gedachten waren hem niet onbekend: sterven is een gewin, sterven is ontbinden om met Kristus te zijn. Sterven in staat van genade is vervuld worden met de geheele volheid van God.

Bemide kinderen, gaarne had ik nog lange jaren bij U gebleven, maar zie bij den aanvang van het nieuwe jaar komt de Heer mij tot zich roepen: Zijn heilige Wil geschiede... Bemide kinderen, mijn kroon en mijn troost, ik dank u voor al uwe goede zorgen en vooral om de gelukkige jaren welke wij samen doorbrachten in stil en innig familieleven. Ik ga nu bij Moeder in den Hemel en vandaar zal ik voor U bij God ten beste spreken. Ik vraag U veel vurige gebeden en dat gij steeds met elkander zoudt verbonden blijven en met God vereenigd door levenbrengende liefde.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De familiën :

MARCKX,
LIPPENS,
VAN CAUWENBERGE,
VAN DER CATSEYE,

bedanken om uwe kristene
en diepgevoelde deelneming.

Geeraardsbergen, drukkerij Pauwels, Vredestr. 56.