

Ik ben de Verrijzenis en het Leven !

† BID voor de ZIELERUST †
van Mijnheer

Gustaaf-Lodewijk Marginet

Echtgenoot van Mevrouw

JUDITH BOUMON

Geboren te Woubrechtgem, de 5 Mei 1882 en god-
vruchtig overleden te St-Antelinks de 17 Oogst 1954
Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Hoe verstandig is de mens die tracht te zijn in zijn
leven, het geen hij begeert te wezen in zijn dood ;
want een goede dood is een voordeel dat wij niet
genoeg kunnen schatten, noch duur genoeg betalen.

Th. a Kemp.

Zijn we indachtig dat de doden niet verloren zijn,
maar voorop gezonden ; dat zij ons voorgaan op reis,
gelijk zeevaarders doen, H. Cyr,

Zijn kroosterijk gezin zal hem een erekroon zijn in
den hemel even als zijn werkzaamheid en verdul-
digheid in het lijden voor zijn dood.

Vaarwel duurzame Echtgenote, lieve Kinderen en
Familie, nu zikt ge in droefheid, maar we zullen el-
kander terug zien in den Hemel. Wees mij intussen
indachtig in uw gebeden.

GEBED.

Neig uw oor o Heer, tot ons gebeden, waar wij uw
barmhartigheid ootmoedig door afsmeaken, dat Gij de
ziel van uw dienaar Gustaaf, die Gij uit deze wereld
hebt doen verhuizen, in de plaats van vrede en licht
zoudt brengen en deelgenoot uwer heiligen maken,
Door J. C. O. H. Amen, Rooms Misboek.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 7 j. 7g
H. Maria, Verlosseres, bid voor ons en voor de zielen
des Vagevuurs. 100 d. afl.



Mevrouw Gustaaf MARGINET, geboren
Judith BOUMON, hare kinderen en
kleinkinderen ;

De Familiën MARGINET, REDANT,
BOUMON en KIEKENS,

*bieden UEd. hun oprechte dank voor
de blijken van deelneming betoond
bij de smartvolle rouw die hen treft.*

Drukwerken De Pril, Sint-Antelinks