

't Is stil geworden in huis
nu jij daar niet meer bent
Doch... je hart blijft bij ons
en alles spreekt over jou.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Martha MARGINET

Echtgenote van de heer
Willy VAN DEN DOOREN

Op 14 januari 1938 geboren te
Heldergem en op 7 oktober 1991
overleden in het O.L.Vrouw-ziekenhuis
te Aalst, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken.

Zoals ze geleefd heeft,
in alle eenvoud en stilte,
zo is ze ook heengegaan.
De kleine alledaagse dingen
vormden de bouwstenen van dit leven
dat herhaaldelijk door ziekte
werd getekend.
Zij heeft dit lijden gedragen,
de ene dag wat beter dan de andere
met een groot geloof
en een kinderlijk vertrouwen
in Gods goedheid.

De families MARGINET, VAN DEN DOOREN,
GOSSYE en HENDRICKX

**danken U voor de blijken van meelevens
en voor uw gebed.**

Begrav. DE RYCKE - Haaltert - Tel. 21 29 76
Uitg. Mevr. K. DANCKAERT - Heldergem