

†

DANKBARE HERINNERING

aan Mevrouw

Alphonsine MARGO

weduwe van de Heer

EUGÈNE MALCORPS

*geboren te Ronse, op 5 juli 1888,
zachtjes en godvruchtig overleden in Sint-Franciskus
kliniek te Opbrakel, op 18 januari 1984,
gesterkt door de H. Sakramenten.*

Wanneer de zon van dit aardse leven ondergaat, rijst de dageraad van een nieuw bestaan. Wat had ik op aarde nog te verlangen buiten U, o mijn God. Mijn levenskrachten door hoge ouderdom en ziekte zijn uitgeput. Mijn jaren zijn als rook vervlogen... Mijn leven, dat ik uit uw gezegende handen ontving, wil naar U terug... O goede God van mijn hart nu zijt Gij mijn erfdeel en mijn vreugde voor eeuwig.

Geheel het leven van deze kristelijke vrouw was in vreugde en leed even voorbeeldig. Ze was goed, eenvoudig en rechtschapen van hart, altijd vriendelijk en heel dankbaar voor iedere attentie.

Mijn dierbare familieleden en kennissen, ik dank U voor de vele zorgen en genegenheid en vooral voor uw vriendelijke bezoeken.

Het toegewijde personeel van de rusthome « Stil geluk » te Ophasselt en de Sint-Franciskus kliniek te Opbrakel, voor alles en aan allen mijn hartelijken dank voor al uw goedheid en liefdevolle zorgen, God lone het U!

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse.

De families MARGO en MALCORPS,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.