

Door Maria tot Jezus !



**Bid voor de ziel van**

Mevrouw

**Françoise, Bertha MARGO**

echtgenote van

**Mijnheer Louis, Emile SADONES**

geboren te Ronse, op 19 september 1894 en er schielijk  
overleden op 20 mei 1965,  
gezalfd met de H. Olie in extremis.

---

Deze echt-kristelijke moeder was groot in haar zorgen dag en nacht voor haar gezin, - groter nog in de veelvuldige en heilzame vermaningen, - het grootst echter, als zij in gezonde dagen bij al die drukkende zorgen dagelijks haar gebeden deed en stipt haar zondagsplicht vervulde.

Een onmisbaar middelpunt van belangstelling en liefde heeft de Heer hier plotseling tot Zich geroepen, 'n voorbeeld van een echt kristelijk familieleven. Zij kende geen grotere vreugde dan al haar kinderen wel te doen en ook den evenmens.

Wie veel liefheeft, weet altijd wel iets te geven.

Nooit zal een kind de zorgen en zuchten van zulk een moeder vergeten : kinderen, bidt voor haar zieleerust en volgt haar voorbeeld na, dan zal de Heer U zegenen.

De mens weent bij zijn geboorte, moet werken tijdens zijn leven, en sterft met smart, Een heilig leven alleen maakt een mens wijs en gelukkig volgens God en in veelerlei opzicht ervaren.

---

messiaen, ronse

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht !

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, gij weet dat ik U altijd trouw heb bemind en vereerd, kom mij te ontmoet !

Bidt de vier akten a.u.b.

Heer Emile SADONES ;

Heer en Mevrouw Georges SADONES-LADOU  
en kinderen ;

Heer en Mevrouw Roger SADONES-TACK en  
kinderen ;

De familiën MARGO-VANDENDAELE en SADO-  
NES-VANDENDAELE,

danken U van harte voor de blijken van  
innige deelneming en gebed.