

Is iemand van U in lijden: hij bidde. Jac. v 13.



Gedenk in Uw vroom gebed de Ziel
van Mijnheer

JOZEF MARIST

geboren te Ellezelles (Louise-Marie)
den 7 Maart 1873

en er godvruchtig overleden den 18 Juni 1949.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

- - o - -

Zijn rechtzinnig karakter, zijn vreedzaam en bereidwillig hart, zijn voorzichtige handelwijze, zijn stoere werkzaamheid verwierven hem de achting en het vertrouwen van iedereen. Welk een troost voor een man die in het uur van den dood mag terugblikken op een leven van stille plichtsbetrachting. Wie den goeden strijd heeft gestreden en zijn geloof bewaard, zal de kroon der gerechtigheid ontvangen.

Beste Broeder, Zusters en Familie, ik dank U voor de ontelbare zorgen die gij mij hebt verleend, Uwe liefde was me altijd den grootsten troost en de beste opbeuring. Hard zijn de slagen die U treffen, maar de Heer beproeft vooral degene die Hij bemint. Wanneer ge 's avonds bidt, denkt dan eens aan ons. Bidt voor mij opdat ik samen met uwe Moeder en Vader U kunnen opwachten bij den Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Bid de vier akten voor den duurzame overledene.

Dr. Portois Schoorisse.

Mijnheer Odo MARIST-DEVENYNS kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Philiep HUBEAU-MARIST en kinderen;
Mevrouw Jules DE MEULEMEESTER-MARIST kinderen en kleinkind;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw
Omer MARIST-DE WOLF;

De familie MARIST;

De familie VANDE WATTYNE;

Danken U voor Uw bijken van
kristelijke deelneming en gebeden.