

Ten Paradijze geleiden U de Engelen!



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN DE HEER

OMER MARIST

ECHTGENOOT VAN MEVROUW ELODIE DE WOLF

geboren te Ellezelles [Louise-Marie]

den 13 Augustus 1881 en er godvruchtig overleden
den 31 Augustus 1947.

Versterkt door de HH. Sacramenten
en den Pauselijken Zegen.

- - o - -

Een onverbidde lijke ziekte heeft hem langen tijd beproefd, zijn onwankelbaar geloof is er niet door verzwakt; met volle onderwerping en voorbeeldige verduidelijking heeft hij zijn lijden verdragen en omringd door zijne duurbaaren heeft hij met volle kennis op een hartroerende wijze de HH. Sacramenten ontvangen, zoodat hij gesterkt en gelouterd zijn schoone ziel aan zijn Schepper heeft terug geschonken.

Zij die hem gekend hebben voor zijn ziekte getuigen eensgezind dat hij een opgeruimde maat was, vriend van arm en rijk en bijzonder goed en mild voor zijn werkvolk. Ja, zelfs gedurende zijne zoo smartelijke ziekte verliet deze blijmoedigheid hem niet, zoodat allen die hem benaderden gesticht waren door zijn geduld en christelijke gelatenheid.

Dierbare Echtgenoot, gij die zoo lange jaren met moed en zelfopoffering mijn lijden hebt verzacht, heb dank voor uw zoo teedere en nooit verminderde zorgen, eens zullen wij elkander terugvinden bij O. L. Heer die alles zal vergelden. Lieve Kinderen, blijft moeder eeren en bijstaan en God zal u loonen, bidt veel voor Vader hebt steeds uw vertrouwen op den Heer gevestigd, want aan Hem is alles gelegen.

En gij allen mijne goede Vrienden die mij naar mijne laatste rustplaats wilt begeleiden, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Dr. PORTOIS Schoorisse.

Mevrouw Weduwe Omer MARIST geboren Elodie DE WOLF;

Mijnheer en Mevrouw Marc MARIST-BUSSON;

Mijnheer en Mevrouw Gilbert BUSSON-MARIST;

Mevrouw Gabriëlle MARIST;

Mijnheer Frans MARIST;

Mijnheer Nestor MARIST;

Mijnheer Fernand MARIST;

De familie MARIST-VANDE WATTYNE;

De familie DE WOLF-MICLOTTE;

Danken U voor Uw gewaardeerde
rouwbetuiging.