

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE-IRMA MAROL

weduwe van Mijnheer

PETRUS CROMPHOUT

geboren te Erwetegem, de 25 mei 1886 en er
godvruchtig overleden, de 9 april 1965,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de verscheidene godvruchtige genootschappen
der parochie

Aan God de Vader, alle eer en glorie.

(canon van de mis.)

Wij bidden de Heer, schenk aan dezé moedige
vrouw de eeuwige rust en de eeuwige vreugde van
het samenzijn met de Heer. Acht kinderen heeft zij de
weg van het geloof en van het offer voorgedaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen dank voor de
zorgen in mijn oude dag, waar ziekte en sleet soms
hard waren om dragen.

Weest allen eensgezind en blijft allen trouw aan
uw geloof in de Heer die de weg is voorgedaan
in de offergezindheid.

Dierbare vrienden en kennissen, dank voor uw
gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Drukk. Melckebeke Zottegem - Uitg. Rob. De Moor, Erwetegem

DE FAMILIES MAROL,
CROMPHOUT,
STEVENS,
DE SCHRIJVER

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.