

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

CLARA, MARIA MAROY

echtgenote van Heer RENE LAMPOLE

geboren te Waarmaarde, de 15 augustus 1896
en haastig overleden te Kaster,
op Kerstavond 1969,
bediend met het H. Oliesel.

Zij was lid van de H. Hartbond
en van de Broederschappen van de H. Petrus
en de H. Hubertus.

Gedenk, Heer, de dierbare overledene die Gij
op Kerstavond tot U geroepen hebt. Meer dan
vijftig jaar lang was zij voor haar echtgenoot
een trouwe levensgezellin. In vreugde en pijn,
in arbeid en zorg stond ze steeds aan zijn
zijde.

Gedenk haar die een goede moeder was voor
haar kinderen die graag nog eens tot bij haar
kwamen. Een goede opvoeding had zij hun
meegegeven, veeleer door haar voorbeeldig
kristelijk leven dan door een overvloed van
woorden.

Gedenk, Heer, haar die in U geloofde, die
op U vertrouwde, die met haar gouden hart
U en de mensen beminde. Gedenk haar die
iedere maand U met innige vroomheid in de
H. Communie thuis wilde ontvangen omdat zij
ervan overtuigd was dat zij die het Brood des
Levens nuttigen niet sterven in eeuwigheid.

Haar heengaan van ons kwam onverwachts.
Het heeft ons pijnlijk getroffen. Wij vragen U,
Heer, bewaar haar in uw en onze liefde en
laat haar treden in de luister van uw Aan-
schijn.

Moge zij voor haar echtgenoot bekomen dat
hij nu in zijn eenzaamheid Gods goedheid
moge ondervinden in de onverdeelde goedheid
en genegenheid van hun kinderen en klein-
kinderen.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust,
en het hemelse Licht verschijne haar.

Heer René LAMPOLE,

Heer en Mevrouw Cyriel VAN LIEFDE-LAMPO-
LE, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Raphaël LAMPOLE-SPILEERS,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Marcel LAMPOLE-VANDE-
VELDE en kinderen,

Heer en Mevrouw Michel LAMPOLE-VAN RO-
BAEYS en kinderen,

De families MAROY, VERHOEST, LAMPOLE en
VANDENBROUCKE

denken innig om uw gebeden
en gewaardeerde deelneming.

Begravenisonderneming De Meyer, Kaster