

Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe.



GEDENK IN UW GEBEDEN
DE HEER

Filip, Jozef MAROYE

weduwnaar van Rachel IEMANTS,

geboren te Sint-Martens-Lierde op 3 oktober
1896, zachtjes in de Heer ontslapen te
Lierde (Sint-Martens-Lierde)

op 14 januari 1980, gesterkt door de gena-
demiddelen van de Heilige Kerk.

De families

MAROYE, IEMANTS, DE LEPELEER, JANSSENS,
danken U voor uw blijken van
christelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwe-Hoste, Brakel

Wie in geloof achter de weelde en de rijkdom van de natuur de milde glimlach van de Almachtige Vaderhand leert ontdekken, wordt stil en heeft, vol rustige verwondering, oog voor alles en iedereen.

Zo was ons vader... kalm en vreedzaam, zonder problemen, vertrouwend op de Goddelijke Voorzienigheid werkte hij met zijn dierbare echtgenote aan de bestaanszekerheid van zijn schoon gezin. Het deed hen dan ook zoveel deugd, samen te mogen beleven, hoe kinderen en kleinkinderen gelukkig en eensgezind de toekomst mochten tegemoet zien.

Kwam dan het moment van hun huwelijksjubileum, dat ze met ietwat schuchterheid tegemoet zagen, maar waarvan ze samen nadien innig hebben genoten... het was zo schoon geweest in de parochiekerk... die Eucharistieviering, die gans de familie met muziek en zang als één « GODE ZIJ DANK » had samengeruikerd.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, na het afsterven van moeder had ik zoveel steun aan de talloze attenties van iedere dag. Dat hielp mij de droefheid om haar afwezigheid stilaan te boven komen en mocht ik met veel belangstelling uitzien naar de afwerking van onze nieuwe woongelegenheid.

Beste familieleden en vrienden, ook tot U zeg ik nog een dankbaar vaarwel. Mag ik rekenen op een gebed van U opdat ik weldra, samen met moeder en alle afgestorvenen uit familie en buurt, uw genegenheid moge beantwoorden door een blijvende voorpraak in onze nieuwe en EEUWIGE THUIS.

Ten paradijze geleiden hem de engelen...