

GEDENK IN UW GEBED

DE ZIEL VAN

MEJUFFER

**MARIA EMMA MAROYE**

geboren te St.-Martens-Lierde op 3 oktober 1896  
en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 16 mei  
1966, gesterkt door het H. Sakrament der zieken  
en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Lid van de Confrerie der H. Barbara

«Wie mijn volgeling wil zijn, neme zijn kruis op en kome na Mij!» Deze woorden van Christus heeft Emma beleefd. Haar leven was een kruisweg. Met bewonderenswaardig geduld en totale onderwerping aan Gods H. Wil heeft zij de pijnen van haar langdurige ziekte ge-dragen. Edelmoedig heeft zij haar smart aangeboden aan de hemelse Vader in vereniging met het grote Offer van Christus tot uitboeting van de zonden. In haar lichaam heeft zij voortgezet het verlossend Lijden van de goddelijke Zaligmaker. Nu deelt zij in de glorie van de verrezen Christus.

Dierbare zuster en schoonbroer, ik dank U van harte om uw toegewijde zorg, vooral tijdens de laatste maanden van mijn leven. Ik reken verder op uw vroom gebed tot

voldoening voor de zwakheden die ik tijdens mijn leven heb begaan.

Mijn beste bloedverwanten, familieleden en vrienden, helpt mij door uw gebed om aan Gods rechtvaardigheid te voldoen en mij te laten ingaan in de eeuwige vreugde van God.

Juffrouwen verpleegsters van het Wit-Gele Kruis, de Heer zal U vergelden om de grenzeloze toewijding waarmee gij mij hebt verzorgd.

Heer geef haar de eeuwige rust! En dat het eeuwig Licht haar verschijne!  
Dat zij ruste in vrede.



De familiën MAROYE en DE LEPELEER.

Zeer gevoelig voor de blikken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Druk. DE VOS