

« Wat vroeger, wat later, we gaan allemaal,  
Die zwak zijn als 't halmpje, die sterk zijn  
als staal » (G.G.)

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## Maria, Hortensia MAROYE

echtgenote van de Heer  
**Kamiel Miserez**

geboren te St.-Martens-Lierde, de 25 april  
1889 en godvruchtig overleden in de Sint-  
Franciscuskliniek te Opbrakel de 2 december  
1972, gesterkt door de HH. Sakramenten der  
zieken.

---



De families MAROYE, DE LEPELEER,  
MISEREZ en EECKHOUT,

danken U innig voor uw bliken van  
deelneming en gebeden.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Een flinke vrouw, men vindt haar niet licht;  
Haar waarde is hoger dan die van juwelen!  
Haar man kon vast op haar bouwen,  
Ze brengt hem voordeel zolang zij leeft,  
Nimmer zal ze hem schaden...  
Ze is met kracht en voornaamheid bekleed,  
En kent geen angst voor de komende dag.  
Haar mond is vol wijsheid,  
Een vriendelijke wenk ligt om haar gelaat;  
Haar kinderen en kleinkinderen, zij verge-  
ten haar nooit.

Het boek der spreuken scheidt hier een  
beeld van wat moeder was... haar leven  
lang en in alles: een voorbeeld... dat zal  
blijvend inwerken op het gedrag van haar  
kinderen en kleinkinderen, dat de schoonste  
herinneringen nalaat in het geheugen van  
haar ontroostbare echtgenoot.

Was het leven van de beste mensen hier  
op aarde getekend door het lijden... Ook  
moeder heeft de lijdensweg van O. L. Heer  
gevolgd tot zover het haar krachten toelie-  
ten. Het was de Wil van O. L. Heer en die  
gaf hen ook de nodige krachten.

Duurbare echtgenoot, kinderen en klein-  
kinderen, ik dank U voor al die genegenheid  
en zorg voor « Moeder ». Ik zag u altijd zo  
gaarne komen thuis en in het ziekenhuis.  
Nu wacht ik u op in het land der « gezegen-  
den van de Vader » waar ik intussen uw  
aller voorspreekster mag zijn. Nogmaals  
dank aan allen die goed zijn geweest voor  
mij. Ik reken op uw gebeden.