

Gelukkig die in God geloven
Als di pe wonden 't harte slaan :
't Is d'Here van Hierboven,
Die 't zo gewild heeft en gedaan! G. G.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

Isidoor - Paul Marqueny

Weduwnaar in eerste huwelijk van
Mevrouw IRÈNE DE SCHAMPHELAERE
Echtgenoot van

Mevrouw ANNA DE SCHAMPHELAERE

Geboren te Ledeberg, de 20 Mei 1877 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel, 10 Maart 1951,
Versterkt door de H.H. Sacramenten der
Sterfenden, de Pauselijke zegen " in Articulo mortis ,,
met de Jubileum Aflaat van het Heilig Jaar.

RUSTEND ERE-POSTMEESTER

Lid van de H. Hartbond en van alle andere parochiale
godvruchtige genootschappen.

Ridder in de Kroonorde. - Burgerlijk Kruis 1ste Klas.
Burgerlijke Medaille 1ste klas, -
Ereteken Rood Kruis - Herineringsmedaille der
Posterijen - van het Eeuwfeest en Nationaal Komiteit -
Gelukwensen van Vaderlandsl. daden 1914-18.



Bij dit afsterven eindigt het leven van een voorbeeldig
kristelijk man, een nauwgezette en dienstwillige be-
ambte, een beste vader en echtgenoot.

Diep godvrezend als hij was, kwam overal, waar en met
wie hij ook was, zijn katholieke overtuiging naar boven ;
ronduit, zonder menselijk opzicht maar wijs en bedaard
plaatste hij zijn woord, maande aan tot plichtsvervulling
jegens God en zijn H. Kerk en gaf vooral het goede
voorbeeld. En omdat hij zo diep godvrezend was, had
hij een gevoelig geweten, dat hem steeds tot nauwge-
zette en goed opgevatte vervulling van zijn ambt van
staatsbediende als postmeester aanzette. Wat al dienst-

betoon en hulp ging er niet uit van dit postkantoor dat
hij met wijs beleid bestuurde. Vriendelijk te woord,
opgeruimd, blij gemoed, knap ter daad ! Maar bovenal
straalde dit kristelijk leven in zijn volle licht open in de
huiselijke kring, bij vrouw en kind, waar zij allen " stil
en ongedwongen, alles voor elkander ,, deden. Wat een
liefde in die huiselijke haard die nooit verstoord werd
maar steeds hogeren hoger opgaande in hoogschatting,
waardering, opoffering voor malkander. Hoe arm nu die
haard waar de vader, de drager van die schone liefde,
komt te verdwijnen !

Lieve Echtgenote, mijn brave Zoon, wat zijn we ge-
lukkig geweest te zamen, omdat we steeds zo goed
overeen kwamen ! O.L. Heer beproeft U hard door mij
aan uw liefde zichtbaar te ontrukken ; nochtans in den
geest moeten we verenigd blijven ; gij door uw gebeden
en goede werken voor mij ; ik door mijn voorspraak bij
God voor U. Zoeken we onzen troost dus bij God, de
gever van alle goed. Zo wordt het leven voor U verder
troostelijk ! Vaart intussen wel, en tot weerziens bij
God in eeuwige blijdschap.

Jezus, Maria, Jozef, dat zijn ziel in vrede ruste.
Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.



Mevrouw Isidoor Marqueny-De Schampheleare ;
Mijnheer Fernand Marqueny ;

De Familiën Marqueny, De Schampheleare,
Gouget, Vanden Daele, De Zutter, Martens,

DANKEN U.

Jos. Radys - Galle, Nederbrakel.