

*'O Barbara, machtige vrouwe,
gedenk onze wroeters der mijn;
wij bidden tot u met betrouwen:
behoed hen voor rampen en pijn.
(uit het H. Barbara-lied)*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Eugeen MARREZ

echtgenoot van Mevrouw Marguerite MOTTE

geboren te Nederbrakel op 24 januari 1924
en overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 20 juli 1999,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

**Gepensioneerde Mijnwerker.
Voorzitter van de Mijnwerkersbond.**

Namis op vrijdag 27 augustus 1999 om 18.30 uur
in de decanale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Mensen worden geboren en sterven,
en tussenin ligt het leven:
goede én kwade dagen,
in verbondenheid met mensen,
en met God.

Zo heeft Eugeen zijn levenswerk voltooid:
in trouw aan wie hem het naast waren,
in trouw aan God op wie hij zijn leven bouwde.
Een leven van goedheid en rechtvaardigheid;
een leven van noeste arbeid:
het zware en ongezonde werk in de koolmijnen.
Een leven ook van inzet en zorg
voor vrouw en kinderen en kleinkinderen
op wie hij zo trots was.

Dierbare echtgenote,
beste kinderen, lieve kleinkinderen:
dank om uw zorg en genegenheid.
Wij waren innig verbonden met elkaar.
Wij blijven dat, ook na vandaag.

Pa, pépé,
vaak zullen wij jou stem nog horen;
vaak zullen wij jou beeld nog zien:
je vriendelijk gezicht, je tintelende ogen,
zo warm, zo vol licht en kracht.
Zo willen we jou bewaren voor altijd.
Bedankt, pa, pépé.

De familie dankt om uw gebed en uw medeleven.