

†

Bid voor de zielerust van de Heer

**Hubert, Richard MARREZ**

echtgenoot van Mevrouw  
Anna DE CUBBER,

geboren te Nederbrakel op  
20 februari 1897 en godvruchtig  
overleden in de St.-Franciscuskliniek  
te Brakel-Opbrakel op  
30 augustus 1980,  
voorzien van de HH. Sakramenten  
der zieken.

Opgeëiste in de oorlog 1914-'18.

De vreugde omdat vader het ziekenhuis mocht verlaten, werd plots verdrongen door de droefheid van zijn heengaan.

Niettegenstaande hij negen jaar ziek is geweest, kon hij toch een hoge leeftijd bereiken. We danken de Heer dat we zolang het geluk van zijn liefde en zijn aangename aanwezigheid hebben mogen genieten. We danken vader voor al zijn zorgen en zwoegen. Het was hem

nooit teveel als het maar ging om ons geluk. Vader, het woordje «dank u» bevat ook al onze liefde voor U.

Geliefde echtgenote, samen hebben we het wel en wee van ons gezin gedragen en elkaar gesteund. De dood kan onze liefde voor elkaar niet verbreken. We blijven aan elkaar denken.

Bemide kinderen en kleinkinderen, nu ik er niet meer ben, moet gij in mijn plaats moeder blijven omringen met uw liefde en uw hulp en denk nog dikwijls eens aan mij.

Moge de Heer al onze overledenen vrijspreken van alle schuld en hen binnenvoeren in de hemel waar ze op ons allen wachten.

De families Marrez, De Cubber,  
Duhaud, Fouquart,

danken U oprecht voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel