

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Jozef, Albert MARREZ**

**echtgenoot van Mevrouw Bertha GOSSEYE,**

geboren te Nederbrakel op 20 juni 1926  
en plots overleden te Brakel  
op 30 december 1986,  
gesterkt door de HH. Sakramenten

Opnieuw worden wij in droefheid gedompeld. De wonde bij het afsterven van moeder was maar juist geslagen en opnieuw worden wij getroffen door een pijnlijke gebeurtenis: Eén van haar kinderen is plots en onverwacht van ons heengegaan. Niets liet vermoeden dat deze man ons ging verlaten; het gebeurde als op klaarlichte dag. De dood kan soms ongenadig toeslaan in een familie, dan staan wij onbeholpen maar niet zonder hoop.

Jozef is met het ingaan van de duisternis heengegaan, in diezelfde duisternis die hij gekend heeft wanneer hij neerdaalde in de mijnen. Naar beneden gaan met de angst om in het duister te blijven, maar hopen op de terugkeer naar boven in het licht. Sterven is zoals de mijnwerker die afdaalt naar de

duisternis om terug te keren in het licht van de nieuwe dag.

Datzelfde heeft Jezus aan elk mens beloofd die in hem gelooft toen Hij sprak: « Ik ben het licht van de wereld, ik ben de verrijzenis ». Dit is ook de troost die we van Hem mogen ontvangen. De duisternis van de dood is niet het einde, maar een overgang naar de nieuwe morgen, een morgen die voor onze overledene een vreugdevolle gebeurtenis was.

Liefste echtgenote, kinderen en kleinkind, midden in ons leven zijn wij van elkaar heengegaan zonder een woord van afscheid. Hoe moeilijk en pijnlijk ook, de liefde die ons samenhiel gaat niet verloren maar behoud haar waarde bij God.

Beste familieleden, moeder en ik zullen over U allen waken, opdat de droefheid in jullie verzacht wordt. Zoek troost bij elkaar en heb dank voor het samenzijn.

De families

MARREZ, GOSSEYE,  
HOEBEKE, LOTENS,  
danken U.

Namis : donderdag 22 januari 1987 om 19.30 u.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel