

O Maria, als mijn ziel deze wereld verlaat, kom haar tegemoet; wees voor haar de ladder en de weg naar de hemel.

†

Bid voor de ziel van Mevrouw

Mariette, Renilde M A R R E Z

echtgenote van de Heer

Ghislain BAESKENS,

geboren te Nederbrakel op 1 april 1934 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 3 mei 1979, voorzien van de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Met deze overleden vrouw is een goede echtgenote en moeder heengegaan. In liefde en opoffering heeft zij voor haar gezin gewerkt en geleefd.

De grote wederliefde en genegenheid die zij op haar ziekbed mocht ondervinden waren dan ook voor haar een troost.

Met gelatenheid is zij de kruisweg van haar ziekte gegaan; zij heeft haar leven met de gekruisigde Heer aan de

Vader opgeofferd. Met hem zal zij dan ook de blijde verrijzenis mogen beleven.

Dierbare echtgenoot, kinderen en moeder, zeker valt de scheiding U hard, omdat ik U zo vroeg verlaat. God alleen weet hoezeer wij elkaar meer dan ooit nodig hadden. De hoop op een gelukkig weerzien in de hemel weze voor U een troost.

Beste familieleden en vrienden, blijft mij in uw gebeden gedenken.

Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig Licht haar verschijne.

Voor uw blijken van deelneming in hun rouw danken U oprecht :

de families Marrez, Baeskens,
Lotens, De Fraine.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel