

Heb dank, o God, al bloedt ons harte fel,
Uw Wil geschiede, en wat God doet is wel.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffrouw

PAULA MARREZ

dochter van de

Heer Richard en Mevr. Maria GODDIJN

geboren te Oprakel, op 7 juli 1921, en er
godvruchtig overleden op 23 september 1957,
gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten.



Gelijk een kranke blom die op de autaar staat,
daar leeft een korte tijd en dan te gronde gaat,
zo bloemde en bloeidet gij,
helaas, en 't is voorbij!

Gelijk een wassen kaars, van leden blank en broos,
verrokend nederbrandt en lichtend leeft een poos,
zo brandde en straalde gij,
helaas, en 't is voorbij!

Gelijk een wierookgraan, in 't blakend vuur ge-
schroeid, een zoeten reuk verspreidt, en dan ten
hemel spoeit,

zo leedt en leefdet gij,
helaas, en 't is voorbij!

O zuivere maagdenbloem, o licht vol deugdzaam-
heid,
o zoete wierookgeur, in 't brandend vuur bereid,
alzo verdiendet gij,
dat, Paula, rust u zij. G. G.

Lieve vader en moeder, broeders en zusters, ik
heb lang en veel geleden. Mijn schone jeugd
heb ik aan O. L. Heer opgedragen in vereniging
met het lijden van Jezus en de smarten van Maria.
Hebt dank voor de liefde en de zorgen, waar-
mee gij mij gedurende zovele jaren, dag en nacht,
hebt omringd.

Dierbare familieleden en alle vrienden, blijft
mij uw genegenheid betonen door mij indachtig
te zijn in uw dagelijkse gebeden. Tot weerziens
in de hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

R, I. P.

†

Mr & Mw Richard MARREZ-GODDIJN
en kinderen.

De Familiën MARREZ-GODDIJN

Bedanken U oprecht voor de
blijken van innige deelneming
en gebeden.

Uitg. A. De Croo, Koster, Oprakel